

"Too much blue, too much purple, too much green. The flowers too red, the mountains too high, the hills too near" Jean Rhys novel Wild Sargasso Sea.

Historien om hur vänskapsföreningen Sweden-Dominica startade

-Vill du vara med på en andelslägenhet i Algarve?

-Nej, men vill du köpa en tomt på Dominica?

-Dominica? Var ligger det?

-Det ligger ju i Västindien!

Det var första gången vi (Doris o Rolf) direkt talade om Dominica och det var i början på 1990-talet när vi sökte ett sommarboende i någon form tillsammans med några bekanta. Vi hade tidigare varit i Västindien 1977 med goda vänner, som hade sina rötter på ön St Vincent, och visste därför ungefär vad det handlade om.

Detta ledde till ett flerårigt projekt för att uppfylla drömmen om att bo i värmen under stor del av den kalla årstiden i Sverige. Det blev inte någon eget hus på Dominica, även om det var nära, och tur var nog det. I stället blev det många fantastiska upplevelser och intressanta kontakter med ett nytt land och med nya fantastiska människor. Detta är Doris o min version av hur SWEDOM kom till.

Det började med att vi hörde ett radioprogram om en svensk som bodde på Dominica. Leif Ryding var journalisten som hade gjort reportaget. Vi kontaktade Leif Ryding och bestämde att träffas på ett café i Slottsskogen i Göteborg. Det var på våren 1993 och vi hade läst på en del om Dominica och kände oss väl förberedda, men det vägde lätt när vi fick höra Leifs djupa och breda kunskaper om "Nature Island". Han höll dessutom på att göra en film om Erland Blomqvist som skulle heta "One day I'll fly again" eller "En tomt i paradiset."

Vi var alla tre fyllda av entusiasm över denna lilla ö och många idéer kom redan vid detta första möte, om vad man skulle kunna göra nu och i framtiden för att bygga ett starkare band mellan de båda länderna och dess invånare. Vi inventerade vilka personer vi kände och som visste något om Dominica. Det visade sig vara ganska många. Leif stod för det största bidraget med sitt omfattande kontaktnät. Vi fann ändå en grund för samarbete genom att Doris o jag kanske hade ett och annat som kompletterade Leifs gedigna kunskaper och att vi tillsammans skulle kunna genomföra projektet.

Följande år hade vi täta kontakter och intresseskaran kring projektet bara växte och växte. Många var de som bidrog med kontakter och förslag. Projektet fick till sist formen av en vänskapsförening som skulle bildas – Sverige-Dominica Vänskapsförening (SWEDOM) efter förebild från SVETAN (Sverige Tanzania vänskapsförening) som Doris o jag varit medlemmar i sedan 1970. Siktet var klart och kontakterna med presumtiva medlemmar både i och från Sverige och i och från Dominica bar fram projektet. Vi var många som hade rest till Dominica mellan 1993 – 1996 och som hade talat om och förberett för ett genomförande av projektet genom kontakter med olika intressenter på Dominica.

Doris och jag hade i januari **1996** skrivit till High Commissioner for Dominica M.A.D Elwin i London:

"We have found a lot of activities going on in different ways between Scandinavia and Dominica. We are writing this letter to you in order to ask for your opinion about the idea of initiating and trying to start a Sweden-Dominica friendship association for a Sweden/Dominica network. We are talking about small countries far apart but with a lot in common and much to learn from each other. The purpose would be to support further contacts, exchange of ideas, tourism, culture and perhaps

business. The fundamental base is not commercial although organic food, eco-tourism and music would come high on the agenda.

We hope you can spare some time to consider our ideas and give us your opinion before we go further in our plans."

Det blev ingen omedelbar reaktion från London och Leif som var på Dominica hade träffat turistminister Hon. Norris Prevost och skickade ett fax den 31 maj till oss där han berättade att han hade diskuterat M.A.D. Elvin i London med ministern om att man i London inte uttryckt något större engagemang för våra idéer.

Doris och jag besökte därefter High Commissioner i London vid ett par tillfällen och vi blev väl mottagna och mötte stort intresse för vad vi höll på med. Att våra uppvaktningar ändå fick viss effekt visade sig emellertid senare då M.A.D. Elvins efterträdare kontaktade oss för ett möte i samband med att han besökte Sverige för första gången. Mer om det senare.

Sedan kom själva genombrottet. Det började med en händelse som bara dök upp i samband med inspelningen av filmen om Erland som Leif Ryding och Bo Harringer gjorde på Dominica.

Leif Ryding hade då ett möte med turistministern och berättade bl.a. om planerna på att bilda en vänskapsförening mellan Sverige och Dominica. Turistminister Norris Prevost tog då omedelbart initiativ och kallade samman till ett större möte. Detta hölls den 5 juni 1996 på Castaway Hotel, strax norr om St Joseph. På mötet deltog förutom turistministern och det svenska filmteamet också Sveriges konsul på Dominica Mr Garry Aird, historikern och författaren Mr Lennox Honeychurch (<http://www.lennoxhonychurch.com/>) samt ett flertal representanter från Dominicas regering samt svenskkolonin på ön.

I ett brev till Leif och Bo den 7 juni 1996 skriver ministern:

"Gentlemen,

On behalf of the Government of Dominica, I wish to congratulate you for initiating the idea of a Sweden-Dominica Friendship Association and for your participation in the launching which took place here in Dominica in June 5, 1996, under my patronage and that of the Swedish Consul to Dominica, Mr. Gerry Aird.

The Government of Dominica wishes to give the development of this association every encouragement as it will serve to deepen both Friendship, Tourism, and Investment between Sweden and Dominica.

Dominica as you know has earned the reputation of being called the "The Nature Island of the Caribbean" and Swedish Nationals over the years have found Dominica a very lovely island to spend the winter.

Your efforts at developing the Sweden Chapter of the Association would be deeply appreciated by the Government of Dominica and we wish you every success in this noble endeavour.

Yours sincerely

HON.NORRIS PREVOST

MINISTER FOR TOURISM, PORTS AND EMPLOYMENT

cc. Hon. Prime Minister & Minister for External Affairs

Permanent Secretary/External Affairs

Manager – National Development Corporation

Director of Tourism

Mr. Gerry Aird – Swedish Consul”

Därmed hade den ”dominicanska” delen av SWEDOM sjösatts. Det var en fantastisk och något överraskande början på något som då bara fanns på planeringsstadiet. Idén var emellertid väl genomtänkt varför Leif och Bo m fl. svenskar närvarande kunde utlova en plattform för samarbetet mellan länderna.

Nu gällde det att få den svenska delen av projektet i hamn.

Fredagen den 19 juli 1996 träffades vi hemma hos Leif Ryding i Göteborg för ett konstituerande möte med en interimstyrelse.

Efter detta första informella möte, då alltså den svenska grenen av SWEDOM konstituerades, skrev Leif en betraktelse på det inträffade till Dominicas Hon. Norris Prevost, med följande lydelse:

“I would like to inform you that the Dominica-Swedish Friendship Association have held its first informal meeting here in Gothenburg last Friday and then formed a provisional board. Due to the rules the board consist of three people of Dominican origin and three of Swedish.

Following persons forms the board until the ordinary meeting, November 3:rd:

Ardis Fagerholm, artist, singer, Rosa James, social worker, Antony Rossy, engineer, Rolf Johansson, Head of administration at University of Trollhättan/Uddevalla, Åke Widfeldt, teacher and researcher at Department of Peace and Development Research, Gothenburg University and Leif Ryding, writer and journalist and two substitutes: Doris Johansson, teacher and Lars-Olof Edlundh Psychologist, county council.

We have also discussed plans for the coming near future. We have stated as follows:

- 1. Invite all people in Sweden with particular interest in Dominica as members of the association.*
- 2. Form a website on Internet.*
- 3. Publish a newsletter and inform the Swedish media about the existence of the association.*
- 4. Investigate the possibilities of marketing organic food in general and bananas in particular.*
- 5. Investigate possibilities for post-graduates dealing with subjects particularly interesting for Dominica, for example organic farming, eco-development etc., to do their research in Dominica in co-operation with the Swedish International Development Association – SIDA.*
- 6. Prepare for participation at TUR 97. (see enclose information below).*
- 7. Investigate the economical possibilities of invite a junior soccer-team from Dominica 1997 to Gothia Cup – Words largest soccer competition for youth.*

We will discuss our plans with our twin-organization in Dominica.

We will take the opportunity to inform you at this early stage, to invite you to give your personal opinion and ideas to make the association prosperous to both our nations

On behalf of the board

Leif Ryding”

Den 7 september 1996 kallade vi till ett första interimsstyrelsemöte hos Doris och Rolf i Trollhättan. Närvarande var Ruthine och Kjell Strindholm, Rosa James, Sven-Åke Höglund, Lars-Olof Edlundh, Leif Ryding, Åke Widfeldt, Tomas Bergström, Doris o Rolf Johansson.

Bakgrunden till föreningen angavs, förslag till stadgar presenterades och första årsmötet och dess ärendelista fastställdes. Alla projekt som dittills diskuterades presenterades, t ex:

- Medverkan i TUR 97
- Dominica representation i Gothia Cup
- Karibiska forskningsdagar, som skulle hållas i mars 1997 på GU
- Organic farming och import av organic food från Dominica
- Utbyte av praktikanter i yrkesutbildning
- Filmen om Erland Blomqvist som skulle ha premiär någon gång våren 1997
- Litteraturlista skulle tas fram

En vision diskuterades också som siktade på 2010 då SWE-DOM i sin årsredovisning tänktes ha:

- 500 medlemmar i Sverige
- 100 medlemmar på Dominica
- Förmedlat 50 individuella och 10 gruppresor
- 30 besök från Dominica där SWE-DOM har medverkat
- Handelsutbyte via 2 aktiebolag med organic food och hantverk
- Deltagande varje år i Gothia cup
- Deltagit i TUR 2010 som tidigare år
- Förmedlat 5 kulturutbyten och 4 idrottsutbyten
- Förmedlat 10 studentutbyten
- Förmedlat 100 brevvänner
- 500 organic farmers på Dominica
- 10 nr av nyhetsbladet har utkommit per år
- Femte hedersmedlemmen har utsetts
- 5 stora projekt med internationellt stöd har drivits framgångsrikt
- 10 resepaket och 100 bäddar kontrakterade på Dominica

Att det var en samling entusiaster med stora framtidsplaner som träffades behöver väl inte sägas.

Vi skickade därefter ut ett brev till blivande medlemmar där vi presenterade föreningen som den var tänkt och interimsstyrelsens medlemmar. Vi inbjöd till årsmötet och informerade om hemsidan på internet.

Det första årsmötet genomfördes den 2 november i Palace Festvåning på S:t Eriksgatan i Stockholm, med ett femtiotal närvarande.

Förslag till stadgar antogs med några justeringar. Mer om det senare. Till ordförande i styrelsen valdes Rolf Johansson. Övriga ledamöter var Ruthine Strindholm (som av styrelsen utsågs till sekreterare och vice ordförande), Rosa James (som av styrelsen utsågs till kassör), Franciska Fagerholm, Leif Ryding och Gert Westerlund. Sex suppleanter valdes också nämligen Ardis Fagerholm, Joyce Johansson, Adrian Hendersson, Sven-Åke Höglund, Britt-Marie Muller och Åke Widfeldt.

Två revisorer utsågs som var Clemencia Blomqvist och Lars Ageberg med Doris Johansson som revisorssuppleant.

Till valberedning utsågs Jones Julien, Leif Ståhl och Pål Höglund.

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr.

Leif berättade om interimsstyrelsens arbete inför TUR 97. Åke berättade om Caribbean Workshop som skulle genomföras i mars -97, där bl a Lennox Honeychurch från Dominica var en av föreläsarna. Det rapporterades också om planerade kopparbrytningar på Dominica.

Glenn Negård hade åtagit sig att ta fram en logo till föreningen som bl. a skulle användas till en T-shirt för medlemmar.

Nästa medlemsmöte spikades till 23-24 mars -97 i Göteborg i samband med det karibiska forskarmötet arrangerat av Göteborgs Universitet – "Caribbean Work-shop" och turistmässan – "TUR 97." En av huvudattraktionerna vid forskarmötet var Dr. Lennox Honeychurch. Mötet avslutades med ett äkta Caribbean party och dans till västindisk musik.

Stadgarna som årsmötet antog visar på en något mer anspråksfull ambition än vad som sedan skulle visa sig vara möjligt att genomföra som t ex:

- Att verka för bildandet av en systerförening i Dominica med mål och syfte i överensstämmelse med stadgarna.
- Att årsmöte skulle hållas i på Dominica i anslutning till Sveriges nationaldag den 6 juni och Sverige i anslutning till Dominicas dito den 3 november. Minst en medlem från den andra föreningen skulle vara med på respektive årsmöte.
- Att ordförandena i respektive land tillsammans skulle ansvara för samordning av SWE-DOM:s arbete och att styrelsen varje år skulle utse en person, medlem eller annan, som gjort särskilt viktiga insatser under året. Utmärkelsen skulle utdelas på årsmötet.

Det fanns från början förutsättningar för en systerförening på Dominica men den blev av olika skäl inte förverkligad, vilket vi så småningom fick lov att acceptera även om tanken var god.

I december 1996 skickade styrelsen ut en medlemsenkät för att redan i inledningen av föreningens arbete få en bild av medlemmarnas intressen. Man skulle ringa in de områden medlemmarna var intresserad av och var det inget av de 34 områden, relaterade till stadgar och verksamhetsplan, som var angivna kunde man lägga till egna förslag.

Under åren hade vi långtgående kontakter med Doreen Francis som var representant för "Save The Children Fund" på Dominica. Vi diskuterade olika projekt. Bl. a att vi skulle importera handgjorda brevkort som gjorts av kvinnor i olika byar på Dominica. Det var färggranna kort med olika motiv och med inhemska tyger, palmlad m m. Vi tog hem en del och sålde rent privat för inköpspriser för att visa vår uppskattning.

Ett större och mer omfattande projekt utvecklades när Doreen Francis introducerade oss för Andrew Royen i Giroundell. Andrew var en vis, äldres man som vid den tiden var en unik inom ecologic farming på Dominica. Hans kunskaper var enorma och han hade omsatt dessa i sitt jordbruk. Han hade bl.a. varit runt i Karibien och i USA och föreläst om "ecologic farming", men var inte särskilt

uppmärksammas på Dominica. Vi hade flera kontakter med honom och fick honom intresserad av samarbete med SWEDOM. Text att ha studenter hos sig och/eller att få sina kunskaper dokumentera på något sätt (text via bandspelare).

Detta var en mycket summarisk sammanfattning av vad som skedde före 1996. Antagligen skulle var och en av oss som var engagerade i föreningens bildande skulle kunna skriva en egen version om allt som diskuterades och alla trådar som drogs i och idéer som ventilerades. Ibland gav det resultat men inte sällan visade sig vara problematiska att genomföra. Våra ibland orealistiska, rationella och ambitiösa planer visades sig då och då vara svåra att marknadsföra och få gehör för eller förverkliga.

Medlemmarna hade olika utgångspunkter för sitt engagemang i föreningen. De få som hade egna fastigheter på Dominica hade kanske dubbla intressen för deltagande. Dessbättre kunde man som regel skilja på det egna intresset och föreningens intresse. Jag hade som ordförande blivit varnad för att det skulle bli en "husägarförening". Det hade tidigare funnits ett antal sådana för svenskar på Dominica. De präglades emellertid i stor utsträckning av motsättningar och fiendskap. Därför var vi särskilt noga med att föreningen inte skulle hamna i den situationen. Men för Doris och min del var tomtägandet den tändande gnistan som gjorde att vi fick uppleva allt det som vi fick vara med om och som inte hade med tomten att göra. Parallellt med föreningens arbete höll vi nämligen på att planera för att förverkliga vår dåvarande dröm om ett hus på Nature Island of Caribbean. Men den delen som tomtägandet innebar är en helt annan historia som vi skulle kunna skriva en särskild historia om.

I december 1996 fick i alla fall den ideella föreningen Vänskapsföreningen Sverige-Dominica sitt organisationsnummer av Skatteförvaltningen och därmed var föreningen officiellt registrerad.

Leif Ryding hade fått föreningens uppdrag att skicka en förfrågan om stöd till ställföreträdande utrikesminister Pierre Schori. Vi fick svar den 30 december:

"Bäste Leif Ryding,

Tack för ditt informationsrika brev från den 31 oktober 1996. Det är alltid imponerande att se det arbete som läggs ner ideellt runt omkring i Sverige för olika samarbetsändamål. Ett engagemang för Dominica som "the Nature Island of the Caribbean" är verkligen lovvärt. Denna typ av satsningar är en väg mot en balanserad utveckling, samtidigt som man försöker skapa en för Dominicas invånare bärkraftig ekonomi. I ett så utsatt och känsligt läge som i den karibiska övärlden är detta inte minst viktigt.

Ni har verkligen förstått värdet av att knyta samman ideellt arbete med tankeströmingarna i den akademiska världen. Jag är säker på att er "Caribbean work-shop" i mars -97 i samarbete med Göteborgs universitet blir en framgång. Resultatet bör kunna ge en plattform för ökat akademiskt intresse för utvecklingen i Karibien.

Vad gäller stöd till work-shop och till deltagande i TUR -97, skulle jag vilja hänvisa till Sida som handhar denna typ av frågor. Som du kanske vet är denna typ av arrangemang ej något av Sida, men man bör alltid ansöka. Andra källor till finansiering kan ni kanske hitta text i den akademiska världen och genom stöd från företag.

Jag skulle vilja önska er all framgång med er förenings fortsatta aktiviteter.

Med vänliga hälsningar"

Första numret av Waitikubuli kom ut med Leif Ryding som redaktör. Föreningen hade därmed en viktig kanal ut till medlemmar och till andra intresserade.

1996 måste ses som ett framgångsrikt år för alla Dominicaälskare och vi såg nog alla fram emot 1997 allt som skulle hända i SWEDOM.

I början av **1997** hade föreningen 60 medlemmar och mars månad skulle visa sig bli en händelserik månad för SWEDOM.

Den 10 mars hölls det första styrelsemötet. Då rapporterades bl. a att vi haft 2000 besökare på hemsidan senaste månaden. Ruthine berättade om Lennox Honeychurch som haft en föreläsning på Mångkulturellt centrum i Botkyrka och att hon därefter guidat Lennox runt i Stockholm. Doris o Rolf Johansson hade varit i London och besökt Dominicas High Commissioner George E. Williams. Under samtalet bjöds bl. a på Kubuli öl, vilket medförde ett besök hos importören i södra London för att få med en låda Kubuli öl till kommande event. Rosa James berättade att vi hade 10-15 medlemmar på Dominica och att hon sökte lämpligt broschyrmaterial att ta med från Dominica. De T-shirts som Rosa hade med till Dominica från SWEDOM blev mycket uppskattade. Ruthine Strindholm hade förmedlat tre adresser för blivande brevvänner.

Mötet i övrigt handlade om planering inför kommande av Åke Widfeldt och Göteborgs universitet arrangerade karibiska forskarmötet – "Caribbean Work Shop" – 22 mars.

I 1997 års första nummer av Waitikubuli kunde man läsa kommentarer om SWEDOM:s utveckling. Men till största delen fokuserades på artiklar med anledning av kommande Karibiska Forskarmötet som hölls med inriktning på kommunikation och hållbar utveckling i Karibien. Ett 20-tal forskare från Norge, Finland, Danmark, England och Sverige samt Lennox Honeychurch från Dominica var inbjudna till PADRIGU:s (Department of Peace and Development Research, Göteborg university) Caribbean work-shop den 21-22 mars om Communication and Sustainable Development in the Caribbean. SWEDOM var i någon mening medarrangör och svarade för avslutningsmiddagen. Leif Ryding, Lars Åberg och Rolf Johansson deltog i konferensen från SWEDOM. Konferensen kan nog anses vara SWEDOMs första officiella engagemang. Konferensen gav upphov till fortsatta kontakter med forskarna i olika frågor. Åke Widfeldt, som då forskade på PADRIGO och var medlem i SWEDOM, var också konferensansvarig.

Konferensen blev lyckad och vad anbelangar SWEDOM:s insats blev den uppskattad, mycket tack vare många medlemmars insatser. Inte minst Rosa som basade för den karibiska matlagningen, som skedde i ett kök på Hisingen varifrån maten transporterades till Vårdshuset vid Järntorget i Göteborg, där PADRIGU:s lokaler var och där konferensen hölls.

Det serverades bl. a kycklinggryta, fisksoppa och olika bananrätter till de 100-tals gästerna.

SWEDOM svarade dessutom för reception, vakt, bokbord, försäljning av våra presentartiklar (bl. a T-shirts, tygkassar, musmatta, visitkort mm med föreningens logo), musik, städning m m. Föreningen hade sökt alkoholtillstånd men fått avslag då vi ansågs vara en alltför ny förening. Det löste sig emellertid och vi kunde bl. a erbjuda "egenimporterad" Kubuli.

Under middagen utsågs Dr. Lennox Honeychurch till den första hedersmedlemmen i SWEDOM.

Den 13 maj skickade High Commissioner H.E. George E. Williams i London följande brev till Doris och mig.

"I am writing to thank you for your very kind letter of 16 April 1997 following your visit to the High Commission here in London. It was a great pleasure meeting you both. I am glad that you were able to secure a supply of Kubuli.

My second reason for writing is to inform you that I will be in Stockholm on 10-13 June 1997 for the purpose of presenting my credentials to His Majesty the King as Dominica's Ambassador to Sweden. I would welcome the opportunity to meet representatives of the Sweden-Dominica Friendship Association at a convenient time and place. I have so informed the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs and they will take this to account when arranging my program.

I am looking forward to meeting you in June.

Yours sincerely,"

Fredagen den 13 juni hölls mötet på Royal Plaza Hotel i Stockholm. Från SWEDOM deltog Ardis Fagerholm, Ruthine Strindholm, Lars Agerberg, Adrian Henderson, Torgny Rydholm och Doris o Rolf Johansson. Det blev ett mycket öppenjärtigt och trevligt möte som bl. a handlade om ambassadör Williams möte med Konung Carl XVI Gustaf samt företrädare för SIDA och Utbildningsdepartementet. En halv miljon dollars hade utlovats till vattenprojektet i karibreservatet.

Ambassadören informerade om det stora antalet invånare i England som är från Dominica och att dessa har flera föreningar som vi skulle kunna samarbeta med. Vi diskuterade olika former av samarbete mellan länderna och även affärsmöjligheter. Ambassadören visade stort tvivel om att "organic bananas" skulle gå att sälja i Sverige. Han ansåg att dessa bananer var alldeles för små och krokiga jämfört med de traditionellt odlade bananer. Vi bad honom göra ett besök i en affär för att övertyga sig om att det finns en efterfrågan på kravodlade bananer.

Den av det australiska gruvföretaget Broken Hill planerade kopparbrytningen på Dominica trodde ambassadören inte skulle bli förverkligad. En trevlig kommentar från Ambassadören var att han nyligen träffat andra ambassadörer från Caribbean och att det bara var han som hade en vänskapsförening att samarbeta med. Detta var han mycket stolt över.

Den 6-7 september hade vi styrelsemöte hos Ruthine Strindholm i Älta. Det mesta rapporterades gå enligt planerna, reklamaterial sålde bra och de flesta projekt gick framåt. Vissa projekt visade sig vara svåra att genomföra. T ex rapporterade Per-Olof Olausson (som bl a var vinimportör) att det var på gång med import av Kubuli öl från Dominica. Inom ca 6 månader skall de gå att få Kubuli på Systembolaget, ansåg han. Detta visade sig senare vara omöjligt.

Doris o jag besökte bryggeriet på Dominica och talade med ledningen som i och för sig var intresserade av vår planerade import. Detta krävde då att etiketten kompletterades med en streckkod vilket man från bryggeriets ledning inte trodde var så enkelt. Dessutom sålde man allt man tillverkade och trots detta var det ändå brist på Kubuli under karnevalstid.

Sven-Åke hade undersökt hur St Lucia fick sitt lag till Gothia cup för att på så sätt kunna bana väg för ett lag från Dominica. Detta lyckades vi inte med trots bl. a goda kontakter med idrottsministern på Dominica. Styrelsen hade under året ägnat en hel del tid åt att etablera föreningsarbetet med bl. a registrering av föreningen och få organisationsnummer, postgiro, tryck och utsändning av medlemskort, inköp och försäljning av reklamartiklar. Medlemsantalet hade ökat till 95 varav en fjärdedel hade rötter på Dominica.

Med Åke Widfeldt kunskaper och engagemang som stöd arbetade vi under året mycket med att få två studenter till Andrew Royen genom bidrag från SIDA. Vi hade goda kontakter med Andrew via Doreen Francis och vi hade byggt upp en viss förväntan på att projektet kunde genomföras. Vi hade kontakter med SLU som inte var särskilt intresserade av organic farming, vad vi kunde bedöma. Vi försökte få ambassadör Hans Linton (Sveriges ambassadör för de Karibien) att påverka SIDA bl. a.

Fyra nummer av Waitikubuli hade under året tagits fram. Filmen om Erland Blomqvist, som till stor del handlar om Dominica, visades för första gången på SVT i december.

Detta första hela verksamhetsår avslutades den 25 oktober med årsmöte och därefter Caribbean party med mat och dans på Café Mix vid Musikmuseet i Stockholm.

Den 2 februari **1998** skrev High Commissioner I London, H.E. George E. Williams:

"I thank you for your letter of 16th December 1997. I am sorry that I was not able to reply before because of my frequent absences from London, but may I take this opportunity to wish both of you and also the members of SWEDOM my very best wishes for the New Year.

I am pleased that the organization is doing as well as it is and the list of activities which you started last year is a clear indication of its strength and vitality. I have had occasion before to confirm the Government of Dominica's very strong support for SWEDOM. Government thinks that SWEDOM has a very important contribution to make not only in fostering friendship amongst individuals in Sweden and in Dominica, but also as an element in Dominica's development.

I am pleased to learn that you intend to visit Dominica in 1998 and I assure you that all concerned will do their best to make your visit enjoyable. You may also wish to know that the Prime Minister of Dominica, Honorable Edison James may be visiting Stockholm sometime in May this year. An exact date has not as yet been fixed but I will let you know as soon as this has been done. I have no doubt that the Prime Minister would welcome the opportunity to meet as many of the members of SWEDOM as are available.

Yours sincerely,"

Den 21 mars var det fjärde styrelsemötet hemma hos Leif Ryding i Göteborg. Tomas Rynning adjungerades till mötet med anledning av hans fantastiska arbete med hemsidan. Hemsida på internet var något som var ganska komplicerat och ovanligt i föreningslivet vid denna tid.

Försöken och kontakterna för att få ett lag från Dominica till Gothia cup rapporterades. Siktet på medverkan i TUR 98 i den karibiska montern bekräftades. Rolf o Doris rapporterade från sitt möte med Scandinavian Caribbean association i Köpenhamn. Ömsesidig önskan om fortsatt samarbete och utbyte av informationsblad (LIBRIS/Waitikubuli) blev resultatet. SWEDOMs tröja hängdes på väggen i deras lokaler, som hade öppen en gång per vecka för de cirka 60 medlemmar från hela Caribbean som var medlemmar. Tidigare påtänkta studenter till Andrew Royer och organic farming på Dominica hade hoppat av p.g.a. personliga skäl. Alla som reser till Dominica uppmanades att ta med böcker m m. Förhandlingar om reserabatter pågick. Kubuliimporten hade stött på vissa EU-problem (streckkod).

Man kan fråga sig varför vi siktade in oss på att importera öl från Dominica? Det var ganska naturligt att sikta på denna produkt som hade en stabil tillverkning, var inhemsk och hade en distributionskanal och en marknad i Sverige. Alla grundläggande förutsättningar tycktes finnas för denna produkt. Ofta saknas en och annan grundläggande förutsättning när man funderar på varuutbyte mellan Dominica och Sverige.

Under en tjänsteresa till Stockholm i april passade jag på att besöka ambassadör Hans Linton på Utrikesdepartementet. Ett öppet och positivt möte. Jag fick ta del av hans rapporter från Dominica till vår regering. Linton erbjöd sig också att skicka ett fax till Consul of Sweden, Mr Gerry Aird och introducera mig inför vår resa till Dominica under sommaren. Mr Aird svarade dock: *"Regretfully, I will be away from Dominica for the whole of the month of June 1998."*

Vi skrev också till Ambassadören Williams i London och informerade om vårt besök på Dominica och kommande årsmöte i föreningen samt att vi planerade att åka till London i december.

Under vår semester på Dominica i juli träffade vi Minister for Education, Sports and Youth Affairs Mr Ronald M. Green i regeringsbyggnaden. Det var ett trevligt möte där vi informerade om SWEDOM och planerna på ett deltagande lag från Dominica i Gothia cup. Sponsorbristen var den största haken i detta projekt Efter hemkomsten skickade vi den 11 oktober ett brev till Ministern med mer information om Gothia cup. Vi talade också om den masteruppsats som Doris och hennes kollegor skulle skriva om inclusive education. Ett ämnesval som kanske inte kommit till om utan vårt arbete med SWEDOM och de kontakter som detta medfört med sig. Styrelsen kom också att betrakta detta arbete som en del av vad SWEDOM bidragit till. Genomförandet av detta projekt skedde kommande år. Vi träffade också Gerry Aird och Lennox Honychurch under en trevlig middag. Vi besökte Andrew Royer vars interesse för projektet hade ökat och han hade tagit fram en disposition för den kommande rapporten med 16 avsnitt enligt följande: Reason for organic farming, land preparation, planting, crop protecting, crop rotation, interplanting, water conservation, soil conservation,

seasonal planning, seeding preparation, harvsesting, marketing, record keeping, manurning, banana planting och weed leastrock. Jag blev också intervjuad i lokalradion om SWEDOM, vilket en och annan hade lagt märke till visade det sig.

En stor del av vår semester på Dominica gällde alltså möten i SWEDOMs intressen. Vi träffade förutom Minister Green även Generalkonsul Gerry Aird (som visade sig vara på plats), Lennox Honeychurch, Mrs Frances Harris at the Teacher's Training College, Harold Sealy Frontline bookshop, Singoalla Blomqvist-Williams, ledningen för Kubuli bryggeri och inte minst Doreen Francis, Save the Children Fond m fl. Alla var intresserade och lovordade arbetet i SWEDOM.

Den 19 juni fick vi ett oväntat brev från KARIBULI (Association of Dominicans of France) och dess president Ezra Winston:

"I am happy to inform you of the creation of KARIBULI. We have been operational for a little over one year now and we are trying our best to bring Dominicans together and work to help our country.

I was given your address by the Dominican High Commission in London and decided to write to have a first contact. I also hope that we will be able to organize a joint activity together. I would be grateful if you could give me a little information about your association and your future plans. I am willing and ready to be of assistance to you in whatever way possible. Please do not hesitate if you need our help.

While we wait to hear from you, keep up the good work.

Truly,"

Vi utbytte information och hade vissa kontakter men vi fick inte till något varaktigt samarbete.

Ett annat oväntat brev kom från Augustine Adongo i Ghana den 31 augusti:

"Enquiries on your activities

I saw your address in a catalogue of Swedish Non-Governmental organizations in international development cooperation which I had from the Swedish NGO's in development and solidarity and I have the impression that you are into this activities. I am really interested and will like to join the association. I am in agreement with all the purpose of the association and ever ready to do so and would like a sister association to be planned in Ghana here also to develop friendly contacts and exchanges between Sweden and Dominica and Ghana.

I am Ghanaian and a builder by profession. I graduate in 1992 with a certificate in building and construction from the Bawku Technical Institute, Ghana and I have since been working with private construction firms in Ghana and alongside I am extensively involved in voluntary works especially in the Northern part of Ghana.

Please send me your brochures and any other information of interest. I wish you all the best in your activities. Hoping to hear from you soon.

Yours faithfully,"

Augustine blev informerad om vårt arbete och vi hade många kontakter under flera år. Inte minst nattliga telefonsamtal till oss från Augustine. Det utvecklades mer till någon form av affärskontakter som inte passade så väl in i SWEDOMs anda så även denna kontakt blev utan synbart resultat. Man måste ändå tillstå att det var intressant att få oväntade kontakter från andra, även om det tog tid och inte blev varaktigt.

Den 5 september var styrelsens femte möte hos Doris o Rolf i Trollhättan. Förberedelser för kommande årsmöte och efterföljande fest var huvudpunkten. Styrelsen beslutade att ställa alla sina platser till förfogande eftersom det var första gången som en valberedning hade möjlighet att förslå styrelse. Vi diskuterade också inbjudan från Augustine Adongo och det svar som jag skickade till Augustine den 4 oktober.

Årsmötet med efterföljande fest genomfördes den 2 november i hyrd lokal på Jakobsgatan 6 i Stockholm. Ordförande för mötet var ambassadör Hans Linton.

Per Olof Olausson berättade att han jobbar vidare med importen av Kubuli och har tänkt ta kontakt med fabriken på Dominica för direktleverans. Hans Linton var imponerad av den mångsidiga verksamheten med tanke på den korta tid föreningen existerat. Det är inte lätt att driva en landsomfattande förening och att ta kontakter med Dominica. Att vi haft så många som 11 000 nedslag på hemsidan är en potential. Vidare ansåg han att Andrew Royer projektet är angeläget. Om Swedom bidragit till att Dominica för första gången deltagit i turistmässan TUR98 är det naturligtvis en fjäder i hatten. För att upprätthålla medlemmarnas antal krävs underhåll och påminnelser. Berit Linton ville gärna bli medlem. Hon ansåg att diversifiering i jordbruket är nödvändig för att motverka odling av narkotika, vilket är en stor fara. Åke Widfeldt framförde en hyllning till hemsidan och påpekade vikten av att vi förser den med material. Det är också viktigt att vi håller oss underrättade för att kunna bestå med faktamaterial i olika sammanhang. Leif R berättade om våra insatser för litteratur från Dominica. Bland annat pågår förberedelser för att eventuellt översätta författare från Dominica till svenska. Vi har en del titlar som vi annonserar på hemsidan och kan importera billigare. Överhuvudtaget skulle medlemsbladet kunna vara ett forum för debatt och spegla medlemmarnas olika åsikter. Lars Berg förde fram frågan om Sidas vattenprojekt och undrade på vilket sätt vi kan påverka för att få fram fortsatta aktiviteter. Hans Linton berättade om sin senaste resa till Dominica, då han träffade olika representanter för regeringen. Sverige har satsat ½ miljon dollar på vattenprojektet i karibreservatet. Förmodligen kommer en begäran på ett fortsatt projekt inom samma område. Åke berättade om hur man på Grenada har organiserat ett vägbygge med hjälp av pensionärer i en frivilligorganisation. Detta arbete organiserades från London och han skulle försöka få kontakt med någon därifrån. Hans Linton förklarade att han ser det som mycket ambitiöst att kunna ge ut fyra nummer av Waitikubuli per år. Vad gäller Gothia Cup kanske tankarna om detta skulle kunna framföras till Ulrika Messing, vår nya idrottsminister. Gothia Cup diskuterades. Gert undrade hur samordningen på Dominica skall ske. Frågan om stöttning från Sida väcktes. Om vi lyckas få hit ett lag är profileringen av Dominica i massmedia en uppgift för Swedom. Hans Linton rapporterade vidare från sin resa som Sveriges ambassadör till Dominica i september. Bananfrågan är löst för tillfället genom en "reasonably comfortable solution". Men hur det skall se ut på lång sikt är svårt att säga. Slaget är inte vunnet ännu. Däremot kan man konstatera att koppar inte skall utvinnas. Eko-turism är något man skall satsa på och är nu mer aktuell än någonsin som exportnäring. Dominicas problem är att BNP har sjunkit med 1% och det blir svårt att motverka en arbetslöshet på 25%. Statens finanser har alltså minskat och åtgärden har blivit besparing. Karibiska Centralbanken har hindrat många stater från att hoppa över skaklarna. Därför har Karibien en stabil valuta. Sverige kan stötta genom exportfrämjande pengar via EU och STABEX. Edison James kommer till Sverige i december för att få stöd för förbättring av flygplatsen. Han hälsade till föreningen när han mottog ett nummer av Waitikubuli från ambassadör Linton.

Den 11 november fick vi brev från High Commissioner George E. Williams:

"Thank you for your letter of 11 October. I am delighted that you enjoyed your stay in Dominica in June-July 1998, and I also hope that your annual meeting went well.

I thought you would like to know that Prime Minister James will be in Stockholm Thursday 10 – Friday 11 December, 1998 and he has indicated a strong wish to meet with the members of SWEDOM on the 10th.

He leaves Stockholm on the evening of the 11th. It might be difficult to get most people back to Stockholm shortly after they have been there for the annual meeting, but if those who live in Stockholm would like to see the Prime Minister I am sure he would be delighted to meet with them.

Could you please let me know if a meeting with the Prime Minister would be possible?

Yours sincerely,"

Mötet med Prime Minister James genomfördes i Stockholm med en mindre grupp medlemmar med Ruthine Strindholm i spetsen.

Av verksamhetsberättelsen kan vi därutöver se att antalet medlemmar har andra året sjunkit från 94 till 86, trots att nya medlemmar tillkommit. Styrelsen misstänker att rutinerna för betalning av medlemsavgifter inte fungerar optimalt. Dominica var representerat i den karibiska montern på TUR 98, utan vår direkta medverkan. Styrelsen hade förhandlat fram 5% rabatt för medlemmar på resor till Dominica via Västindienspecialisten. Kontakterna med Caribbean Scandinavian Association hade intensifierats och ömsesidigt medlemskap i respektive förening gällde.

Festen efter årsmötet var lyckad. Årsmötesprojektet hade en omsättning på nästan 19 000 kr. Levande Reaggieorkester från Uppsala "Rootvälta" och en lokal som kostade 9800 kr att hyra innebar trots allt bara en mindre förlust på 323 kr. Eftersom föreningens behållning vid årsskiftet var 7637 kr så var det en och annan styrelseledamot som tyckte vi hade varit väl vågade i årsmötesprojektet 1998.

Under sommaren var sex studenter från specialpedagogen på GU på Dominica med Doris i spetsen. TV-intervju och god service från framför allt Doreen Francis gjorde besöket framgångsrikt och det väckte uppmärksamhet både för projektet och för SWEDOM.

Den 3 september 1999 kom följande brev från Ambassadör George E. Williams i London:

"Looking through the files I see that it is some considerable time since we were in touch. The purpose of this letter is mainly to re-establish contact but also to inform you that the Government of Dominica has announced the appointment of an Honorary Consul for Dominica in Sweden. He is Mr. Raoul Smitt who resides and practices law in Stockholm. His address is as follows:

Iversonsgatan 2, 11430 Stockholm, Sweden

I have taken the liberty to give him your own address and I am sure he will be getting in touch with you in due course.

Yours sincerely,"

Det visade sig vara en upptagen man som hade svårt att ta sig tid med SWEDOM.

Styrelsens första möte **1999** var hos Leif i Göteborg. De nio projekt som ingick i årets uppdrag från årsmötet gick igenom. Mer information på engelska uppfattades som ett starkt önskemål och skulle åtgärdas. Mer resetips till medlemmar som reser till Dominica var ett annat önskemål, samtidigt som svårigheterna att få informationsmaterial från Dominica var ett stort problem. Översättning av böcker från/om Dominica var också ett önskemål. Rosa väckte frågan om SWEDOM kunde bidra till att nedskräpningen på Dominica minskade och Rolf väckte frågan om en översyn av stadgarna med anledning av att systerföreningen på Dominica inte såg ut att bli förverkligad.

Nästa årsmöte diskuterades och med tanke på att 60% av medlemmarna kom från Västsverige och 30% från Storstockholm beslutades att nästa årsmöte skulle genomföras i Göteborg, Seglarsalen, som kostade 350 kr jämfört med de 9800 som senaste årsmöteslokalen i Stockholm kostade.

Styrelsens höstmöte var hos Ruthine i Älta den 4 september

Tomas tyckte att vi skulle ändra lite på informationen om Dominica på hemsidan för att det ska blir roligare och vara mer innehållsrik internt för medlemmar. Reklam bör införas på hemsidan för resebyråer m fl. som ger rabatter till medlemmar. Förmedling av information om musik från

Dominica bör införas på hemsidan. Tomas fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att få en egen domän till SWEDOM. Boksidan är kvar. Musmattorna är slutsålda.

Rosa tog upp fråga om nedskräpning i Dominica och undra om föreningen kunde bidra till att underlätta detta genom att bidra med medel till t ex papperskorgar. Styrelsen beslöt att ta upp det i nästa års verksamhetsplan. Doris berättade att hon fick en förfrågan av en FN-förenings personal om bidrag att köpa en Walldorf docka till en förskola som FN - föreningen stöder i Dominica i Carib Reservatet. Ordföranden fick i uppdrag att ta kontakt med FN-föreningen för att eventuellt inskaffa dockan. Doris berättade om sin resa om Dominica att allt hade gått bra tack vara kontakter genom SWEDOM. Hon intervjuade Lennox Honychurch, han hälsade till föreningens medlemmar. Rolf tog upp att det är intresse bland föreningens medlemmar att skicka container till Dominica. Leif Ståhl har föreslagit att föreningsmedlemmarna samordnar en sändning med container vart annat år. Detta ska tas upp i verksamhetsplanen. Rosa tog upp frågan om hur föreningsmedlemmarna uppför sig i Dominica. Frågan diskuterades men inget mötesbeslut.

Årsmötet 1999 genomfördes lördagen den 30 oktober på FilmEpidemin i Göteborg med endast 9 medlemmar närvarande.

Styrelsens verksamhetsberättelse föranledde ett antal frågor som till stor del handlade om svårigheterna att få respons för föreningens aktiviteter på Dominica. Flera vittnade om positiva och uppmuntrande uttalanden vid samtal med ansvariga på Dominica. Det är dock svårt att få informationsmaterial och svar på konkreta frågor från ansvariga på Dominica. Årsmötet föreslog att styrelsen skulle skicka ett brev till de ansvariga som var med och startade föreningen på Dominica 1996

Verksamhetsplanen för 2000 föranledde bl. a följande kommentarer:

Det kan finnas vissa problem med utskick av Waitikubuli (adressregister). Nyttja Internet / Hemsidan mer för information om resebyrå, hotell mm. Resande till Dominica uppmanades att ta med böcker till biblioteket i Roseau (svenska) och engelska barnböcker till förskola i karibreservatet. Samordnade transporter av skrymmande föremål till Dominica bör organiseras. Leif Ryding gav styrelsen i uppdrag att skriva till Norris Prevost för att förhöra sig om avsikterna/önskemålen när föreningen bildades.

Medlemsregistret visade på 94 medlemmar och kassabehållningen var 14479 kr.

Styrelsemöte nr 9 hölls den 30 oktober i anslutning till årsmötet. Styrelsen diskuterade formerna för kommande årsmöte med anledning av att så få medlemmar kommit till årsmötet. Ett förslag är att hålla årsmöte samma helg som karnevalsforeningen i Stockholm har fest eftersom denna händelse hittills sammanfallit med SWEDOM:s årsmöte. Styrelsen uppdrog åt Ruthine att ta reda på när karnevalsforeningens fest är år 2000 och meddela styrelsen detta snarast möjligt.

Nästa styrelsemöte blir i samband med TUR 2000. Ruthine tar kontakt med Prevost och förhör sig om det finns intresse och ekonomiska förutsättningar (avgifter, material mm). Föreningen kan svara för en del av arrangemanget i Göteborg.

På vår hemsida hade vi en gästbok som tidvis var ganska välfylld med inlägg och frågor. Den var också en väg att rekrytera nya medlemmar. Det var styrelsens uppgift att bevaka och besvara inlägg i gästboken.

Styrelsen gjorde varje år en arbetsfördelning utifrån den verksamhetsplan som årsmötet beslutat om, kompletterad med arbetsfördelning av det löpande styrelsearbetet som trots föreningens litenhet var ganska krävande för många.

En tendens till att föreningens framgångsrika start kommit möjligen till en första platå där högt ställda förväntningar inte i alla avseenden överensstämde med de resultat som uppnåddes. Många medlemmar var starkt engagerade och de som åkte till Dominica var representanter för föreningen

och blev väl mottagna men när det kom till att få konkreta handlingar genomförda var inte resultatet alltid vad man hoppats på.

Styrelsemöte den 25 mars **2000** hölls i Göteborg hos Rosa James. Styrelsen stämde av verksamhetsplanen enligt följande:

Utsända minst 4 nummer av Waitikubuli och uppmana medlemmarna att bidra till nyhetsbladets innehåll samt till att utöka användningen av internet. Styrelsen konstaterade att man inte lyckats med utsändning av decembernumret av WK enligt plan. Bl. a har styrelsen haft problem med att hitta arbetsformer för E-brev. I februari utsändes WK men inte i form av E-brev. Styrelsen gör ett nytt försök med E-brev för nästa WK.

Medverka till att studenter dokumenterar och utarbetar ett underlag för "organic farming" på Dominica. Uppgifter om vad som skett på Dominica efterlystes av styrelsen.

Fortsätta arbetet med reseservice till Dominica för föreningens medlemmar. Hibiscus Vally och Fort Young representerade Dominica i den karibiska montern på TUR 2000. Kontinuerliga förfrågningar om resetips kommer till flera av styrelsens medlemmar.

Medverka till att Dominicas öl Kubuli introduceras på den svenska marknaden. Projektet ges ett år till. Inget nytt rapporterades.

Upprätthålla och utveckla kontakter inom kulturområdet med Dominica. Flera uppslag finns men inget konkret projekt. Inget nytt rapporterades.

Upprätthålla och utveckla kontakterna med andra organisationer som arbetar i samma anda som SWEDOM. *Inget nytt rapporterades.*

Utöka informationen om SWEDOM på engelska bl. a genom att göra en sammanfattning av Waitikubuli på engelska för utsändning till internationella kontakter och för publicering på hemsidan. Doris och Leif planerar att bidra med material till hemsidan.

Undersöka möjligheterna att erbjuda medlemmar samordnade transporter av skrymmande föremål till Dominica. Inget nytt rapporterades.

Undersöka möjligheterna till att bidra med material och eller information som minskar nedskräpningen på Dominica. Rosa meddelade att en klar förbättring av förhållandena på Dominica skett och föreslog att projektet tills vidare vilar.

Medlemmar som reser till Dominica uppmanas att ta med böcker till biblioteket i Roseau och till karibreservatet. Flera resande rapporterades ha tagit med böcker till biblioteken på Dominica.

Användningen av internet för föreningens konakter internt och externt bör öka främst genom mer information på hemsidan. Tomas har gjort några ändringar av hemsidan och efterlyste fler förslag och mer bidrag.

Genom Lars Ericsson och Ingrid Styffe-Staafs försorg inköptes två Walldorf dockor till en förskola som FN - föreningen stöder i Dominica i Carib. Lars och Berith tog bl. a med sig dessa vid sin resa till Dominica i mars.

Den 27 juli skickade jag följande brev till Ezra Winston, KALIBULI, 6. Rue St. Ambroise, 75011 PARIS:

"Thank you very much for your letter and the enclosed cd. We liked it a lot. It's really a good idea to try to keep in touch. On the behalf of our association we have to apologize for not doing as much as

we wish in that aspect. But unfortunately too few are trying to do too much in the organization. Of the approximate 100 members only about ten are really active. What is your situation? Do you have a vivid support of all the members? We have three board meetings and at two of them we invite all the members. That is for the Tourist Fair in Gothenburg in the end of March and the annual meeting in the beginning of November – The National Day for Dominica. In between we inform our members via the newsletter Waitikubuli, printed and sent to all at four occasions every year. What about you? Do you have a lot of meetings? Do you have a permanent meeting-place? We try to vary between different parts of the country (west and east). The membership fee shouldn't be too high and that's why we only charge 100 Sw.Crs. But the economy is fairly good and we can afford to buy and distribute books, T-shirts, etc. at a low cost for the members. What are your main tasks? Is your distribution of cd:s extensive? Perhaps there could be a common action? We would be very happy to assist you if any of your members would like to come to Sweden. Please let us know! And of course it is very nice to hear from you in any case. Have you visited our web-site? Otherwise please do so – a lot of the material is in English and you have links to news from Dominica, etc.

Kind regards,

Styrelsemöte den 9 september 2000 i Trollhättan. Årsmötet var huvudpunkten. Årsmötet skulle ske den 28 oktober i Stockholm. Årsmötet är på eftermiddagen samma dag som Stockholms Karnevalsörening har sin årliga fest. Avslutningsvis presenterade ordföranden inkomna brev. Bland dessa kan nämnas en förfrågan från den danska karibiska föreningen CSA (Caribbean-Scandinavian Association) om ekonomiskt stöd, då man f.n. befinner sig i en ekonomiskt akut kris. Vidare ett tackbrev från anhöriga till Aron Leuchovius samt från ett brev från Forum Syd, där man lovar behandla vårt medlemskap i samband med årsmöte i maj 2001.

Lördagen den 28 oktober 2000 hölls årsmötet på Hasselnötsvägen 38 i Älta med ett 20-tal medlemmar närvarande. Utöver sedvanliga årsmötesärenden rapporterades att förutom 5% rabatt för medlemmar hos Västindienspecialisten hade även Hotell L'Imperatrice på Martinique rabatt för medlemmar vid direktbokning.

Medlemsantalet var 85 och tillgängliga medel 19902 kr enligt årsredovisningen.

Man kan nog konstatera att 2000 inte var ett av de mest aktiva i föreningens historia. Det hände dock en hel del som vid föreningens start hade dokumenterats men som nu hade fått den karaktären att det var sådant som löpande skedde i föreningens namn utan att framhävas.

Den 14 november kom följande brev från High Commissioner i London:

“As you now Dominica lost its 5th Prime Minister, the Honorable Roosevelt Douglas M.P. in a fatal heart attack on 1st October 2000. This event posed a great shock to all Dominicans both within the Country and abroad. The Government and People of Dominica mourned the loss of its fifth Prime Minister with an official two-week mourning period culminated by a State Funeral on Saturday 14th October 2000.

The Dominica High Commission in London would like to give all Dominicans and friends of Dominica resident in Europe, an opportunity to offer condolences and pay tribute to the Late Prime Minister. The Tribute will occur on Sunday 10th December 2000 at the Central Hall Westminster.

*I require the assistance of Dominican Associations to **inform their membership of the tribute**. To this end I have enclosed an invitation which should be photocopied and mailed to each association member by 22nd November 2000.*

Please contact Deborah Felix-DeJean on 02073705194 as she will be coordinating the event. If you are unable to forward the enclosed invitation to your membership by mail, please inform Ms. Felix-DeJean so that other arrangements can be made."

År **2001** blev SWEDOM medlem i Forum Syd. Det var ett erkännande av föreningen som en Non Government Organisation enligt FN:s definition. Samarbetet med FN-föreningen i Stockholm hade också inletts och FN-föreningen arrangerade en gruppresa till Dominica i samarbete med SWEDOM.

Genom medlemskapet fick vi möjlighet att söka bidrag för insatser på Dominica. För att kunna göra detta på ett riktigt sätt gick flera av oss på kursers som Forum Syd anordnade. Doris o jag gick bl. a Grundkurs i projektplanering i Göteborg i september. Samtidigt kom samarbetet med FN-föreningen i Stockholm att intensifieras genom bl. a Lars Eriksson, Berith Granath och Gunvor Ngarambe. Ett exempel på detta är ett brev från Lars o Berith i februari:

"Trevligt att höra från er, och stort tack för att ni tog med böckerna och lämnade dem i Salybia. Karin har meddelat att hon fått dem, så de finns nu på plats i biblioteket.

Sida har godkänt vårt nya projekt – studiecirkelledarutbildning – och vår ordförande Gunvor Ngarambe reser ner i mars för att genomföra en kurs i territoriet. Hon har erfarenhet av sådan utbildning i Afrika där hon jobbat för LO-TCO:s biståndsnämnd med facklig utbildning. Hon stannar bara tre veckor men utbildningen följs upp av en ungdomspraktikant som vi också fått Sida-bidrag till. Vi har utsett en 26-årig norrländska, Therese Holmqvist, till uppdraget. Hon är nybliven socionom med tidigare erfarenhet av cirkelstudier i nykterhetsrörelsen som ungdomskonsulent. Efter utresekurs på Sida Sandö reser hon tillsammans med Gunvor till Dominica för att vara där i sex månader. Vi vet att detta projekt är svårt och det skall bli spännande att se hur det utfaller.

Vilken eller vilka organisationer i Dominica har SWEDOM kontakt med när det gäller utvecklingssamarbete? Ni skriver att det är svårt att få underlag från dem till en ansökan om medel från Forum Syd. Jag har från första början själv skrivit projektplanerna och fått vår partners underskrift på dem. Detsamma gäller samarbetsavtalen som måste företes för att man ska få ut pengarna när ansökan är beviljad. Jag har också sökt stöd från myndigheter, i första hand Carib Council och National Library. I de fallen behövs ingen förlaga från oss. Det har fungerat bra. Vi har fått avslag på endast en av sammanlagt sex ansökningar. Men efter ett besök i Dominica av en av Forums Syds handläggare, Irene Cederholm, som tydligen fick ett gott intryck av våra projekt, har vi förnyat den avslagna ansökan som gällde pengar till ett bibliotek i den sydligaste byn i territoriet, Sineku. En sak har jag lärt mig och det är att ansökningarna måste vara genomarbetade, utförliga och välgrundade.

Känner ni till vilka dominikaner som bor i Stockholmsområdet, utom medlemmarna i SWEDOM? Jag har för mig att det ska finnas en sångerska och en manlig popmusiker. Anledningen till att jag gärna skulle vilja ha kontakt med dem och andra dominikaner är att om möjligt få deras medverkan i ett program om Dominica på ett ungdomskafé. Det är Stockholms FN-förenings livaktiga ungdomssektion som står för programmet någon kväll i månaden på detta kafé, som drivs av Röda Korset. Om ni inte vet vilka jag är ute efter kanske ni kan ge tips på personer som borde känna till dem. Jag hoppas att ni kan höra av er snart."

Ett annat exempel var att Lars o Berit i mars skrev och frågade om vi var intresserade av att söka medel för en informationsbroschyr på svenska om Dominica och Kariberna. Ett projekt som vi tillsammans lyckades genomföra.

Ordförandens rader i Waitikubuli i mars 2001:

"Det var härligt att för första gången fira jul och nyår i tropiskt klimat på Dominica. Att få daglig sol och värme mitt i vintern kändes väldigt bra. Visserligen blev det inte mycket med vad vi menar med julfirande, men förutsättningarna är ju förståss helt annorlunda.

Leif Ryding var samtidigt på Dominica vilket gjorde att vi tog en hel del kontakter på SWEDOMs vägnar. Vi träffade turistminister Charles A. Savarin, NDC:s chef Sobers Esprit, Sveriges konsul Gery Aird, och ministern för Housing Vince Henderson. Vi tog fler kontakter vilket vi kommer att redogöra för senare. Kontakter med nämnda personer ledde till att SWEDOM kommer att representera Dominica på TUR 2001 i Göteborg. Vi fick också material med oss hem i form av turistkartor.

Vi satte in en annons i två tidningar, The Star och The Chronicle, där vi sökte privatpersoner som kunde hyra ut bostad till våra medlemmar, samtidigt som vi önskade God Jul och Gott Nytt År till tidningarnas läsare från SWEDOM.

Det är Vasalopp när jag skriver dessa rader, det är 15 grader kallt vid starten. Samtidigt skriver vi i detta WK om resultatet från karnevalen på Dominica. I båda fallen handlar det om stora prestationer.

SWEDOM behöver nu göra en bra prestation på TUR 2001. Vi har för första gången fått en direkt förfrågan om hjälp från Dominica och har nu möjlighet att visa vad vi går för. För att lyckas med denna utmaning måste vi hjälpas åt. Alla medlemmar som har möjlighet att vara med på TUR 2001 hoppas jag ställer upp. Låt oss visa att vi kan hjälpa till när det behövs!

Vi ses på TUR 2001!!”

Styrelsemöte den 8 september 2001 i Trollhättan behandlade bl. a. TUR 2001, Rosa James, Leif Ståhl, Doris Johansson, Sven-Åke Höglund m fl. deltog och representerade Dominica och SWEDOM. Styrelsen ansåg att medverkan i TUR 2001 varit mycket framgångsrik.

Medlemsmötet på Stora Saxaren där 12 medlemmar deltog var mycket givande och trevligt. Ambassadör Hans Linton och FN-föreningens ordförande Gunvor Ngarambe informerade om läget på Dominica. Styrelsen beslutade att årsmötet 2001 skulle hållas i Stockholm i Stockholms FN-förenings lokaler vid Klara kyrka lördagen den 27 oktober kl 17.00. Årsmöteshandlingarna skickas ut till medlemmarna i nästa nr av Waitikubuli som utkommer i månadsskiftet september/oktober. Stockholms FN-förening arrangerar under FN-dagen den 24 oktober kl 16.00 en om Dominica-kväll på Etnografiska museet i Stockholm. Lars och Ruthine kontaktar FN-föreningen angående SWEDOM:s medverkan. Styrelsen var positiv till ett deltagande i nästa års TUR 2002. Ordföranden och sekreteraren kontaktar NDC för att börja planera för ett sådant deltagande.

KARIBERNA I DOMINICA – EN URBEFOLKNING SOM RESER SIG, det var rubriken på FN-dagen den 24 oktober 2001 på Etnografiska museet i Stockholm. Ur programmet kunde man bl. a se SWEDOM-medlemmar.

Seminarier öppnades av Gunvor Ngarambe, ordförande, Stockholms FN-förening Lars Eriksson höll en föreläsning om Dominica – en ö och ett land i Karibien, som styrelseledamot i Stockholms FN-förening. Carib Chief Joseph Garnette, höll också en föreläsning om The Caribs Today. Gunvor Ngarambe höll också en föreläsning om FN-föreningens stöd till karibernas kunskapslyft.

Årsmötet genomfördes lördagen den 27 oktober 2001 i FN-föreningens lokaler på Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm under Hans Lintons ordförandeskap. Kassören var förhindrad att närvara. Ordföranden fick i uppdrag att meddela kassören att den ekonomiska rapporten skall utsändas till styrelsen snarast möjligt.

Karibhövdingen Garnette Joseph var inbjuden till årsmötet. Garnette Joseph berättade att han var okunnig om SweDom. Han tyckte att det var väldigt bra att SweDom var intresserade av Dominica och Kariberna. Han önskade att vi kunde hjälpa till och han skulle själv undersöka vad han kan bistå med. Han skulle även informera Turistministern om SweDom verksamhet och arbete. Han tyckte vi representerar Dominica väldigt bra. Han ville fokusera på utbildning och media, samt gamla traditioner. Han såg stora behov av hjälp inom media och teknik samt datakunskap. Karibindianerna

har fått ett banklån på 11.5 miljoner för ett projekt som skall locka turister att besöka Karib reservaten och Dominica. Ett av projekten är vuxenutbildning som skall utvecklas och fortsättas då Karibindianerna är dom minst utbildade.

Önskemål om medlemsregister med telefonnummer. Rolf berättade om en by på Dominica som önskar bidrag till tak för växthus. Lars berättade att det finns medel i Forum Syd, som kunde ges till ungdomsutbyte. Leif undrar på vilket sätt vi kan utveckla WaitiKubuli. Hans Linton var nöjd med nuvarande form.

Avslutningsvis några ord om det gångna året. Vi håller ställningarna. Deltagandet i TUR 2001, medlemskapet i Forum Syd, samverkan med FN-föreningen i Stockholm, medlemsmötet på Stora Saxaren - är några av årets framgångar. Det finns naturligtvis också saker vi kunde ha kommit längre med.

2002 kom att handla mycket om att stödja eco-turism och få fler att åka till Dominica. Det är dessutom så att 2002 av FN utnämns till året för ekoturism (och året för världens berg och för det tredje året för kulturarv).

Vårt projekt i Cray Fish river beskrevs av Lars och Inga-Lill Bergh och Bo och Birgitta Hallberg på följande sätt:

”Vid vårt besök i Karibreservatet (febr. 2002) besökte vi en förskola (Crayfishriver pre-school). Connie Williams som är läraren visade oss hur hon bedriver undervisningen. För varje litet arbetspass på 15-20 minuter hade hon i förväg skrivit ned vad hon skulle gå igenom med barnen, behov av undervisningsmaterial etc. Imponerande! Som lärare och allt i allo höll hon också i färdigställande av skolan (som i stort var ett betongskal), inredning och allt skolmaterial. Dom hade el, toan var ett tomt rum(utedass användes). Stora skolsalen var ett i stort sett ett tomt rum med ett par bord och mycket begränsat skolmaterial. Barnen fick sitta på det obehandlade betonggolvet. Vi beslöt oss efter besöket att försöka stödja verksamheten och skrev till Connie. Den 3 sept. fick vi nedanstående E-post från Connie. Hon har tydligen nu under sommaren lärt sig plattläggning och golvet har påbörjats, men pengarna räckte bara till entrén. Det är väldigt mycket som saknas, vid vårt besök nämnde hon exempelvis kylskåp för maten barnen tar med sig, stolar, mycket olika skolmaterial, förutom det riktigt kostsamma att få byggnaden klar med golv, toalett, målning, innerdörrar etc.

Under styrelsemötet i Trollhättan 21-22 sept. beslöts att med frivilliga bidrag från medlemmar, anhöriga och vänner stödja verksamheten som ett separat projekt inom föreningen. Vi kommer att följa verksamheten och i Waitikubuli berätta om barnen och vad våra bidrag åstadkommer. Våra resenärer till Dominica är naturligtvis välkomna att besöka skolan.

Ett första mål är att samla in pengar till exempelvis plattor för golvet, kylskåp eller stolar. Vi får besluta om vad som är angelägnast före vårt nästa besök i februari 2003, då vi med Connie kan köpa in det vi enas om.”

Att kontakterna med Connie var goda bekräftades i det brev som kom efter besöket:

“Dear Brigitta and Bo,

greetings to you and family. How are you doing? I hope all is well. My family and I are doing great! Thanks for writing.....i can remember you all the friendly people. Our weather now is very hot and sunny i am on summer vacation where i am helping with an organization CCF. I help children write letters to their sponsor . I am also doing a training course in tile laying at the pre-school. We did only the entrance because of little money, the bigger part had to stay for a while. You ask what i need for the school. You could bring construction paper, glue, play dough, puzzle.....and anything you want

to bring we would welcome it. I live with my parents at home. My mom is sewing clothes off and on. My dad works in the garden. I also help at my church with some children. We have a club called AWANA which is held every Mondays .I am looking forward to see you all in January tell the others Inga-Lill and Lars hello for me

Best wishes Connie”

Styrelsemöte den 24 mars 2002 i Göteborg och 25 mars i Trollhättan. Kassören hade i skrivelse 20011217 avsagt sig att vara kassör med omedelbar verkan. Styrelsen beslutade att till kassör utse Bo Hallberg. Eventuella projekt till Forum Syd diskuterades. Diskuterade Dominicaresan som FN-föreningen i Stockholm arrangerade i samverkan med SWEDOM. SWEDOM hade lämnat in en ansökan till Forum Syd gällande framtagning av en broschyr och informationsmaterial om Dominica på svenska. Beslut väntas i december.

Vi började publicera en ordlista av författaren Dr. Lennox Honeychurch i Waitikubuli. Den gav många intressanta förklaringar till ord från Dominica.

Dominica kämpar som en litet land i den stora världen med mycket näraliggande problem som att få den dagliga ekonomin att fungera. Vi hade märkt av detta när vi försökte (genom massor med mail och telefonsamtal) få mer än muntlig support och broschyrer, för att vi skulle kunna representera Dominica på den stora turistmässan i Göteborg TUR 2002. Det är ont om pengar till att försöka få fler turister till Dominica.

Om vi inte fick ekonomiskt stöd från Dominica så fick i alla fall moraliskt stöd genom ett brev den 28 februari från Sobers Esprit, Director of Tourism, Division of Tourism, NDC, Commonwealth of Dominica:

“TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the Division of Tourism of the National Development Corporation of the Commonwealth of Dominica has authorized the Sweden/Dominica Association (SWEDOM) to represent the Dominica Division of Tourism at this year’s TUR 2002 Trade Show in Gothenburg, Sweden.

The Dominica Division of Tourism would also like to use this medium to authorize its permission to SWEDOM to place a Dominica banner on the stand to be manned by members of SWEDOM during the show.

We are cognizant of the tremendous contribution by SWEDOM in presenting Dominica at this important trade show over the last couple years, and would like to express our thanks and sincere gratitude to the organization.

We further pledge our commitment to collaborating with this important institution. Sincerely,”

Vi fick även i februari 2003 ett brev formulerat på samma sätt, men då undertecknat av Sharon H. Pascal (Mrs.), Director of Tourism.

Vi satsade vad vi kunde för att hjälpa till genom att finnas med i den Karibiska monter. Styrelsen ansåg att det var en av de viktigaste insatserna vi i SWEDOM kunde göra för Dominica.

Vi har nästan 110 medlemmar och vi har varit representerade på två turistmässor, TUR 2002 i Göteborg och Vildmarksmässan i Sollentuna. Ruthine Strindholm och Rosa James (i Dominicas nationaldräkt) samt Bo och Birgitta Hallberg har deltagit i båda turistmässorna, men det är många fler medlemmar som varit med och informerat om Dominica. Det har säkert ett samband med ett ökat medlemsantal och att vi syns mer och därmed sprider kunskap om Dominica och intresset för SWEDOM. Övriga deltagare i den Karibiska monter var Curacao, Caribia, CTO (Caribbean Tourism Organisation), St. Vincent and the Grenadines, St. Kitts, Deluxe Vacations AB/Superclubs.

Bo och Birgitta Hallberg bjöd in alla medlemmar till medlemsmöte på Stora Saxaren den 19 juni.

Studieresan till Dominica i Stockholms FN-föreningens regi med Lars Eriksson och Berith Granath i spetsen genomfördes den 26 oktober-7 november. Programmet var gediget. SWEDOM stödde arrangemanget. Vi tog in anbud på resor och hade fler förslag på respaket till Dominica i samverkade med andra researrangörer. Både Naturresor och Caribia erbjuder resepaket till Dominica i samarbete med SWEDOM. Naturresor med Annelie Utter genomförde en första resa till Dominica som därefter följts av fler resor.

Lördagen den 2 november hölls årsmöte på Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm med Hans Linton som mötesordförande.

Årsmötet beslutade om att höja medlemsavgiften för första gången. 150 kr per vuxen under år 2003. Möjlighet skall finnas att erbjuda en första årsavgift på 100 kr. Medlemsföretag som har länk till SWEDOM:s hemsida erlägger 500 kr i medlemsavgift. Verksamhetsplanen och budget för 2003 med följande tillägg: att under 2003 ta fram en broschyr om Dominica på svenska, efter att Forum Syd preliminärt beslutat att ge bidrag till en sådan samt att bidrag borde sökas för Cray Fish River – projektet.

Flera styrelsemedlemmar var varje år ute och informerade om SWEDOM i olika sammanhang (föreningsträffar, medlemsmöten etc) och höll föreläsningar om Dominica och SWEDOM.

Året präglades av arbetet med att lyfta fram och erbjuda rese möjligheter till Dominica, något som vi lanserade på TUR 02, där vi för första gången stod med en egen plats i den Karibiska montern. Under 2002 fick vi också den nya hemsidadressen www.swedom.org på plats. Medlemsantalet hade under året ökat till 113 och behållningen i föreningen var 12031 kr.

Styrelsemöte den 28 mars **2003** i Göteborg. Avrapportering av verksamhetsplanen visade att

Utsända minst 4 nummer av WK och succesivt öka läsvärdet för engelskspråkiga läsare på framför allt Dominica. Föreslogs att ordförande gör uttalande på engelska i WK – ordförandes rader.

Arbeta med reseservice till Dominica, bl. a genom medverkan i TUR 2003. Värdefullt arbete där deltagandet i TUR 2003 är mycket viktigt.

Bevaka nya möjligheter till olika former av samarbete med Dominica i överensstämmelse med föreningens stadgar. Önskvärt att behov och önskemål kommer från Dominica som t e x Crayfish River-projektet.

Utveckla SWEDOMs hemsida och hålla den aktuell och levande. Leif, Lars och Thomas skall utföra detta gemensamt.

Starta ett projekt riktat direkt till förskolan i Crayfish River i Karibreservatet. Vi har fått in 6230 SEK på insamling. När Bosse m fl var på Dominica köptes ett kylskåp till förskolan (kontraktet på förskolan), vilket var till stor glädje. Vi skall fortsätta med insamlingen.

Utöver verksamhetsplanen har SWEDOM sökt och fått informationsbidrag från Forum Syd (30 000 kr). Härigenom har SWEDOM (tack vare Lars Eriksson och Berith Granath) tagit fram en broschyr på svenska om Dominica. Broschyren användes på TUR 2003 för första gången. Broschyren är ett viktigt hjälpmedel för att sprida kunskaper om Dominica i Sverige. Som tack för arbetet överlämnade styrelsen en västindisk kokbok.

Medlemsmöte hölls den 15 juni i Stora Saxaren.

Vi hade under åren av och till kontakt med Fred White på DBS radio och CaKaFeté. Den 14 oktober fick vi följande meddelande från honom:

“Dominica has lost its most senior citizen and also the Words oldest person. Elisabeth Israel (Pampo) is dead at the age of 128 –years.

All the best and God Bless!”

Antalet medlemmar var under året 95 (113) medlemmar 2002.

På årsmötet 2003 tackade jag för mig, efter nästan åtta år som ordförande, och lämnade över ordförandeskapet till Ruthine Strindholm.

Leif gjorde en intervju med mig som publicerades i Waitikubuli. Den får sammanfatta den tid jag haft förmånen att vara ordförande i SWEDOM.

Hur började ditt engagemang för Dominica?

Vi var i på olika öar i Västindien 1977 men, efter att ha varit på Dominica i februari 1992 blev jag mycket förtjust i Dominica. Doris o jag började läsa om och söka information om Dominica och fick bl. a höra ett radioprogram som handlade om svenskar på Dominica. Programmet var gjort av någon som hette Leif Ryding. Vi började söka efter Leif och fick tag på honom på telefon i Göteborg och bestämde ett möte på ett fik i Slottsskogen vårdag 1992. Vi fick direkt en bra kontakt med Leif och han var som ett uppslagsverk när det gällde Dominica. Han höll på med en film som skulle heta ”En tomt i Paradiset” om Erland Blomqvist.

Du var ju den som tog initiativet att bilda SWEDOM, vad fick dig att ta detta initiativ?

När vi träffade Leif började vi diskutera vad vi kunde göra för att göra Dominica mer känt här i Sverige och en av flera idéer var att bilda en vänskapsförening. Doris och jag hade många års erfarenhet av SWETAN som är en vänskapsförening mellan Sverige och Tanzania. Vi hade bl. a gjort en resa i SWETAN:s regi till Tanzania 1971 som var en fantastisk upplevelse. Vid den tiden var det inte så vanligt att göra långa resor till s. k. utvecklingsländer.

Vilken ansåg du skulle vara föreningens främsta syfte?

Att göra Dominica mer känt i Sverige. Många skulle kunna åka till Dominica och få en fantastisk upplevelse. Dessutom kunde man kanske hjälpa Dominica att sprida sin information i Sverige och kanske förmedla stöd i någon form. Ekoturism var väl inte riktigt på modet men det fanns tecken på att det skulle kunna bli det och i Sverige kunde det finnas många som var intresserad av denna form av turism. Ett tredje skäl, dock inte minst viktigt, var att det borde finnas många i Sverige som kom från Dominica och en vänskapsförening skulle kunna bli en samlingspunkt i Sverige.

I vilket/vilka avseenden anser du föreningen varit framgångsrik?

Mer eller mindre i alla de avseenden som vi förväntade oss. I vissa fall har det inte gått så lätt som vi förväntade oss och i andra avseenden har det gått bättre än vi förväntade oss. Vår tanke var ursprungligen att vi skulle ha en systerförening i Dominica som vi hade täta kontakter med, men det visade sig vara en felaktig bedömning. Vi är inte så stora och viktiga som vi möjligen trodde i vår entusiasm vid starten. Å andra sidan trodde jag nog inte att vi skulle stå på TUR-mässorna i egen monter med uppdrag från Dominica att representera landet.

Vilket skulle kunna ha gjorts bättre?

Det är säkert mycket, men det är svårt att peka på något specifikt. Jag hade nog en önskan om att fler från Dominica, boende i Sverige, skulle varit mer aktiva i föreningen. Jag hade också en förhoppning av att Dominica, dvs. NDC, turistministern m fl., skulle uppskatta vårt arbete i större utsträckning. Den som visat mest intresse för vår förening är Dominicas ambassadör i London som själv tagit kontakt med oss flera gånger.

Vilket råd skulle du vilja skicka med till den nya ordföranden?

Det första rådet skulle vara att få fler medlemmar från Dominica, boende i Sverige att påverka föreningens arbete och delta i arbetet. Det andra skulle vara att fördela arbetsuppgifterna på i första hand styrelsen, men också på medlemmar som är intresserade av någon arbetsuppgift. Det tredje skulle vara att etablera och vårda goda kontakter på Dominica. Kontakter som är intresserade av, stöder och uppskattar en vänskapsförening i Sverige.

Vad skall du göra nu när du inte är engagerad i ledningen för föreningen?

Några minnen och tillägg som kan vara värda att nämna:

- Filmen om Erland Blomqvist visade vi i Delice året efter den var klar. Det var på Blacksters bar en kväll i Delice. Vi fick visa filmen två gånger för intresset och kommentarerna var så många och intensiva. I stort sett alla kommentarer var positiva men det fanns kritiska röster också. Bonnifass, som inte var med vid denna visning, fick en egen visning hemma hos sonsonen vid ett senare tillfälle.
- Vid våra möten bl a på Stora Saxaren hade vi i regel utlottning/fösäljning av Kubuli där intäckterna gick till SWEDOM. Det var oftast Hallbergs som donerade Kubulin. Det högsta priset för en Kubuli var 1000 kr.
- Lennart Andersson, svensken som bor på Dominica och som var med i filmen om Erland. Det flesta Swedommedlemmar känner till honom. Lennart är allkonstnär och pratar en blandning av svenska och engelska som bara han kan. Lennart gjorde bl a salva av confri (vallört), som var bra mot värk bl a, och vi köpte flera liter av denna salva. Packeterade den i små plastförpackningar (gamla filmrulleförpackningar). Dessa sålde vi under Swedoms namn vid olika sammankomster, vilket gav lite extra pengar till Swedom.
- Vid de flesta möten hade vi bokbord som Leif Ryding ansvarade för. Det var uppskattat och gav en möjlighet för medlemmar och andra intresserade att förse sig med litteratur om Dominica och Västindien.
- Det var en kanadensisk familj på Dominica under några år. De drev bl a Dindees restaurang vid Canefield. Man serverade uteslutande vegetarisk mat och Dindees vegiburger var en eftersökt delikatess som också serverades på andra restauranger på ön. Deras drycker var också mycket efterfrågade, inte minst från taxi- och busschaufförer. Familjen hade stora planer för Dominica och samarbetet med Swedom var viktig i dessa planer. Planerna presenterades för regeringen men de blev inte förverkligade. Familjen återvände till sin restaurang i Canada.
- Desire o Lars Lindkvist var det mest aktiva medlemmarna på Dominica under de första åren. Det startade bl a Swedom Café på andra våningen i biografhörnet mitt emot Witchurch. Det blev inte så långvarigt och verksamheten flyttade sedermera till en mindre lokal på en angränsande gata, för att efter ett tag läggas ned. Egentligen var detta en fantastisk idé som kunde ha blivit en mötesplats för alla intresserade av Sverige-Dominica samarbete.

Jag hoppas kunna vara en av de aktiva och engagerade medlemmarna som kommer att gå och vänta på nästa nummer av Waitikubuli och läsa den med stort intresse från första till sista sidan och fortsätta att berätta för vänner och bekanta om denna fantastiska ö.

"There is only one way to understand Dominica. You have to walk across it and along it."

Alec Waugh, "Typical Dominica" 1948

