

WAITIKUBULI

Nyhetsblad från Vänskapsföreningen Sverige-Dominica

Årgång nr 21, nummer 2 2017

Värmebölja och försök att rädda IT-jobb

Hej alla medlemmar i SWEDOM!

Jag var på Dominica sedan början av juni den här sommaren. Min mor har under en ganska lång tid varit sjuk och har under den senaste tiden vistats på sjukhus. Bara några veckor efter att jag kom till Dominica gick hon bort. Även om det naturligtvis är sorgligt kom det inte som någon överraskning.

När jag skriver ordförandespalten har Dominica en värmebölja. Både dagar och nätter är mycket varma. Det händer inte så mycket på vår vackra ö för tillfället.

Inom politiken kan det noteras att premiärminister Roosevelt Skerrit har besökt Vladimir Putin i Ryssland.

Det pågår också en debatt om att legalisera marijuana. Förutom att de som redan idag nyttjar drogen tycker att det vore bra anser vissa politiker att det skulle påverka statskassan på ett positivt sätt. Lärare, läkare och psykologer anser att det vore mycket skadligt eftersom man redan idag ser de negativa effekterna av marijuanabruket långt ner i åldrarna.

En positivare sak är att Dominica tillsammans med Indien har öppnat ett centrum för informationsteknologi som bland annat syftar



Ordföranden Ruthine Strindholm har ordet.

till att minska utvandringen av högt utbildad arbetskraft från Dominica. Kanske kan Dominica på det viset behålla personer med just den kunskapen som kommer att behövas för det framtida samhällsbygget.

Jag hoppas att ni haft en fin sommar oavsett var ni varit och jag ser fram mot att träffa er på nästa medlemsmöte.

Ruthine

Kommande möte

Styrelsen i SWEDOM har nästa sammanträde den 16 september. Du som är medlem är, som alltid, välkommen att höra av dig till någon av styrelseledamöterna med synpunkter eller frågor som du vill att styrelsen tar ställning till. På sid 4 finns mailadresser och telefonnummer till ledamöterna.



Daniel R har landat för gott

En av de svenska profilerna på Dominica har gått bort. Flygmekanikern, piloten och – i bästa mening – äventyraren Daniel Rundström skulle ha fyllt 91 år i somras. För många svenskar och många dominiker var Daniel Rundström en person som gjorde verklighet av sina drömmar. Och alla som sett dokumentären om honom förstod att han hade ”högtflygande” sådana.

Daniel Rundström bodde 12 år på Dominica. Han sålde sitt hus på Ljusterö utanför Stockholm och flyttade dit 1993. Där byggde han sitt egenritade hus i byn Cochrane.

– Jag valde Dominica för klimatet, värmen och människorna. Här är människorna äkta. De visar sina känslor och förställer sig inte, sa Daniel Rundström när Berith Granath intervjuade honom här i Waitikubuli 2005.

Flög med von Rosen

Han var flygmekaniker hemma i Sverige under andra världskriget. Efter kriget sökte han sig ut i världen. Under sju år flög han för legendariske greven och flygaren Carl Gustaf von Rosen i Etiopien.

– Det var där jag lärde mig att flyga, förklarade Daniel.

Han köpte ett mindre flygplan från Burma, ”gjorde i ordning det” och tog sin första flyglicens 1949.

Det blev många äventyr i planet. Han flög över Etiopien och landade ofta ”mitt i bushen”.

– Jag flög ofta krokodiler, krokodilskinn och fisk, mindes han.



Han arbetade också inom fraktflyget, för Lufthansa, och blev bekant med alla storlekar av flygplan.

Många vänner på Dominica

Han använde material som fanns på Dominica när han byggde sitt hus.

– Jag anlidade lokal arbetskraft, cirka 10 killar från byn.

– Eftersom jag har bott i Dominica i 12 år både sommar och vinter har jag förstås skaffat mig dominikanska vänner. De flesta svenskar som bor i Dominica bor ju där under vintern och i Sverige på sommaren, berättade Daniel Rundström för Berith Granath 2005.

Då hade han just flyttat hem till Sverige igen, strax innan han fyllde 80. *(fortsättning nästa sida)*



Efter dödsbudet skrev Dominica News på sin sajt: "A man who built an aircraft in his garage in Cochrane has died".

Att bygga och flyga ett eget plan var en av Daniel Rundströms många drömmar. Den förverkligade han och hans lokala medhjälpare, Rainstar Luke från Kalinago, också - mot alla odds.

I ett garage i Cochrane skruvades planet samman. Projektet har odödliggjorts i den underbara dokumentären "A Celebration of Flight" där vi möter den säregna person som Daniel Rundström var.

Per Gunnar Holmgren



Rainstar Luke hjälpte Daniel Rundström att bygga planet.



Nosparti på väg.

Fem unga miste livet på farlig väg

Vägarna runt Vieille Case på norra Dominica är omvitnat branta och farliga. På morgonen den 6 augusti inträffade en av de svåraste bilolyckorna i Dominicas historia strax utanför Vieille Case. Fem unga män miste livet när bilen störtade ner över en klippkant. Premiärminister Roosevelt Skerri, som är vald till parlamentet för den valkrets där Vieille Case ingår, sände sina kondoleanser till de drabbade familjerna.

Jordvärme ska minska oljeberoende

Regeringen har nu bildat ett bolag (Dominica Geothermal Development Company, DGDC) som ska utvinna den vulkaniska jordvärmen för att minska beroendet av oljeimporten. Nya Zeeland bistår projektet. Dominica står för 40,5 miljoner EC-dollar och har ansökt om lån hos bland annat Världsbanken för att finansiera anläggningen.

Tvålfabrik kanske kan starta igen

Den tvålfabrik som tvingades stänga efter tropiska stormen Erika 2015, kanske kan starta igen. En privat entreprenör har förhandlat med ägaren Colgate-Palmolive. Man hoppas att produktionen kan komma igång igen före årets slut.

När tvålfabriken (Dominica Colgate-Palmolive) stängde var det den största tillverkningsindustrin på Dominica. Stängningen var en chock för de närmare 100 anställda och försämrade landets arbetslöshet ytterligare.

DCP startades 1965 i Mahaut norr om Roseau och drevs fram till 1995 av familjen Nassief.

Rapport från årsmötet 2017

Föreningens årsmöte ägde rum den 29 april i Stockholm. 15 medlemmar deltog i mötet.

SWEDOM firade 20-årsjubileum under 2016. I WaitiKubuli nr 3-4/2016 fanns en intervju med Rolf Johansson, en av initiativtagarna till föreningen. I medlemsbladet finns även några nedslag från SWEDOM:s första år.

Den 31 december 2016 hade SWEDOM 100 medlemmar, varav tre hedersmedlemmar. På årsmötet fick vi veta att en av hedersmedlemmarna, Daniel Rundström 91 år, nyligen avlidit på Dominica.

Budgeterade inkomster för 2017 är 18 000 kronor, varav medlemsavgifter 15 000. Bland utgifterna återfinns kostnader för utskick, årsmöte och bidrag till barnverksamheten hos Kalinago. Kassören berättade att c:a 90 medlemmar betalat årsavgiften och att en påminnelse skickats ut till dem som ännu inte betalat. SWEDOM har omkring 12 000 kronor på sitt konto.

Insamlingen till skolan i Coulibistrie som föreningen gjorde under 2016, efter den tropiska stormen

Erikas härjningar på ön 2015, gav över 15 000 kronor. Pengarna har använts för att köpa in efterfrågat material till skolan.

Årsmötet valde styrelse för 2017 (se styrelseruta här intill). Till revisorer valdes Eric Rönnegård och Ingela Sand. Till valberedare valdes Gunvor Ngarambe (sammankallande), Lars Berg och Maj Rönnegård.

Ordföranden avtackade Ingalill Berg efter många års uppdrag som sekreterare i föreningen. Den mångåriga styrelseledamoten Lars Örtemark hade av sagt sig fortsatt uppdrag.

Bland de frågor som diskuterades och skickades vidare till styrelsen för fortsatt diskussion och beslut återfinns följande:

Medlemsvård. Hur rekryterar SWEDOM nya medlemmar och behåller/engagerar nuvarande?

Hur bidrar SWEDOM till att marknadsföra Dominica, mässor, sociala medier, eller på vilket sätt?

Berith Granath

Kreolkulturer visas på Etnografiska museet

Den 6 september öppnar Etnografiska museet i Stockholm en utställning om kreolkulturer.

Vi vet inte i vilken grad Karibien, Dominica och Kalinago finns med. Om den är intressant för SWEDOM kan vi ha ett medlemsmöte där, med visning och gemensam måltid. Så här beskriver museet "Kreol":

"Möt kreolkultur i Karibien och norra Sydamerika. Koloniseringen av dessa områden samt den transatlantiska slavhandeln resulterade i möten mellan amerikanska, europeiska och afrikanska kulturer i blandningar av kulturuttryck som språk, musik, dans, historieberättande, religion, mat, hantverk och metoder för överlevnad. I våra samlingar har vi unika föremål som kan berätta för oss om dessa fusioner. Vad hände med folken som fördes samman?"

Program, med familjesöndagar och föreläsningar, kommer att finnas på webben.

SWEDOM:s styrelse 2017

Ruthine Strindholm, ordförande
08-774 43 32
ruthine.strindholm@gmail.com

Berith Granath, vice ordförande
berith.granath@bredband.net

Jan Ekholm, kassör och medlemsansvarig
08-774 43 32
ekholm.jan54@gmail.com

Gunnel Tollmar, sekreterare
070-929 03 90
gunnel.tollmar@gmail.com

Per Brydolf, ordinarie ledamot
info@kalvudden.se

Claes Hammar, ordinarie ledamot
claeshammar@hotmail.com

Suppleanter: Tore Andersson, Åsa Björkström, Birgitta Brydolf, Per Gunnar Holmgren, Anders Wretling, Elisabeth Wretling